

VHCP

B U L L E T I N



6^e JAARGANG, NR. 2, MAART 1996

TELT U EVEN MEE

1940

Op 7 augustus vergaderden de geestelijke vaders van het huidige Verbond in het Haagse Hotel Terminus. Onder hen de heren A. Bisschop, A. van de Gevel en Jan J. Scheepbouwer. Zij bereidden de oprichting van een branchevereniging voor, waarvan de heer G. Hamer (destijds directeur van Chemimpo) voorzitter zou worden, J. Huisman penningmeester en Jan J. Scheepbouwer secretaris. In de "Industriële Groote Club" te Amsterdam vond in hetzelfde jaar op 4 oktober de oprichtingsvergadering plaats van: het Verbond van Handelaren in Chemische Producten in Nederland te Amsterdam.

VERBOND VAN HANDELAREN IN CHEMISCHE PRODUCTEN IN NEDERLAND
SECRETARIS: J. J. SCHEEPBOUWER
P.O. BOX 112
KERKSTRAAT 4/28
DOORDRECHT

1943

Liquidatie van het Verbond op bevel van de bezetter.

1946

Heroprichting van het Verbond onder de naam "Vereeniging voor den Im- en Export en Groothandel in Chemische Producten". Oprichtingsvergadering op 27 februari 1946 in het Victoria Hotel te Amsterdam. Tijdens deze eerste algemene ledenvergadering waren praktisch alle leden van de eerste vereniging present. Het voorzitterschap werd bekleed door de heer G. Hamer. Het secretariaat werd 'uitbesteed' aan de jurist Mr. A.J.S. Douma.

VERENIGING VOOR DEN IM- EN EXPORT EN GROOTHANDEL IN CHEMISCHE PRODUCTEN
SECRETARIS: Mr. A. J. S. Douma
Correspondentieadres:
Huisman 8 - Overbosch

1950

Fusie tussen de Amsterdamse en de Rotterdamse clubs, respectievelijk de eerder genoemde Im- en Export Vereeniging in Amsterdam en de "Vereeniging van Groothandelaren en Agenten in Chemicaliën" in de Maasstad. Sinds de fusie luidt de officiële naam: "Verbond van Handelaren in Chemische Producten". Een naam die daarna afhankelijk van het vigerende 'groene boekje' met een C of een K geschreven zal worden. Eerste Chemische Dag te Amsterdam (zie elders in dit bulletin).

1965

Tijdens een feestavond in het Scheveningse Kurhaus werd het vijftienvijftigjarig jubileum van het Verbond gevierd.

1986

Het Verbond herdacht haar veertigjarig bestaan.

1996

Het Verbond ziet Abraham. (Voor het eerst?)

Men mag van handelaren toch veronderstellen, dat zij goed kunnen rekenen. Ook is bekend dat de handel de marges zeer belangrijk vindt. Dat alles relatief is blijkt maar weer. Op 50 jaar is een verschil van 6 altijd nog zo'n 10%. Een kosten/baten analyse van de tussenliggende 2190 dagen (we sparen u de schrikeldagen) zou nog tot verrassende inzichten kunnen leiden.

Vermoedelijk heeft de 'geschiedvervalsing' ergens tussen 1965 en 1986 plaatsgevonden.

Vrijwel zeker is, dat het Verbond anno 1996 weet waar Abraham de mosterd haalt. Gezien de band met het verleden -- niet op de laatste plaats met de heer Douma -- en het belang van goede contacten met de overheid gebeurt dat in de stad, die net als vijftig jaar geleden strategisch ligt tussen Amsterdam en Rotterdam: Den Haag.

DE MANNEN VAN HET EERSTE UUR

Of we nu 1940 of 1946 schrijven, de namen Hamer, Scheepbouwer, Van de Gevel, Teppema en Douma duiken steeds op.

In de beginjaren van het Verbond kan de geschiedenis zeker niet los gezien worden van de persoonlijke verhalen van deze 'founding fathers'.

Een welgestelde zakenman uit Overveen, G. Hamer, werd als directeur van Chemimpo voorzitter van het eerste Verbond van Handelaren. Tijdens de oorlog was diezelfde Hamer voorzitter van de Vakgroep voor de Groothandel in Chemische Producten, een vakvereniging waarvan het lidmaatschap door de bezetter dwingend werd opgelegd binnen de organisatie Woltersom. Direct na de oorlog werd wederom een 'vrije vereniging' opgericht. Ook van de "Vereeniging voor Im- en Export en Groothandel in Chemische Producten" werd de heer Hamer voorzitter.

Hamer leidde de Vakgroep naar eer en geweten. Voor NSB-ers was in zijn organisatie geen plaats, ook al was de organisatie door de bezetter dwingend opgelegd en kon het lidmaatschap niet geweigerd worden. De enkeling die er echter geen fatsoenlijke en betrouwbare Nederlandse ideeën op nahield werd op een zijspoor gerangeerd en kreeg na de oorlog geen plaats in de nieuwe organisatie. Samen met Teppema had Hamer de euvele moed om de Duitsers in Amersfoort te gaan vertellen dat de Vakgroep geen mannen beschikbaar zou stellen voor de Arbeitseinsatz. De rijke, regeringsgezinde koopman leidde de vereniging als een echte patriarch. Ruziënde bedrijven werden door hem in de Amsterdamse Industriële Club op het matje geroepen. In de serre dronken de heren met elkaar een borreltje en vervolgens vond Hamer dat het geruzie afgelopen moest zijn, want dat schaafde de vereniging. Daarna mocht men in aanwezigheid van secretaris Douma nog even namopperen.

